

Thema Hoop die doet leven (Pnr.1354)  
Uitgesproken 21 november 2010 10.30 uur

Openbaring 21: 4  
in het Open Hof te Kampen

Kerkelijk jaar Eeuwigheidszondag  
Laatste zondag van het kerkelijk jaar

'Mijn plan met jullie staat vast-  
spreekt de Heer. Ik heb jullie geluk  
voor ogen, niet jullie ongeluk: ik zal je  
een hoopvolle toekomst geven.  
(Jeremia 29:11

Synagogaal jaar 14 Kislev

Op het leesrooster van de synagoge stond gisteren  
Genesis 32: 3-36: 43 (parasja Wajisjlach)

U luistert naar: een opname van 21 november 2010 om 10.30 uur.

Ouderling van dienst : Pieter Wiekeraad  
Organist : Marijn de Jong  
Met medewerking van : de Cantorij o.l.v. Arie van der Weerd

Orde van de dienst:

Orgelspel

Welkom en mededelingen

Zingen Psalm 93: 1 en 4  
1. De HEER is Koning, Hij regeert altijd,  
omgord met macht, bekleed met majesteit.  
Hij grondvest d'aarde, houdt haar vast in stand.  
Onwrikbaar staat het bouwwerk van zijn hand.  
  
4. Uw macht is groot, uw trouw zal nooit vergaan,  
al wat Gij ooit beloofd hebt, blijft bestaan.  
Tot sieraad is uw hoge heiligheid  
en in die glans trotseert uw huis de tijd.

Stil gebed

Bemoediging en Groet

Klein Gloria Ere zij de Vader en de Zoon, en de Heilige Geest, als in den  
beginne, nu en immer, en van eeuwigheid tot eeuwigheid.  
Amen.

Aanvangstekst Uit Openbaringen 21  
Er zal geen dood meer zijn, en geen rouw, geen [jammer](#) klacht en  
geen pijn. Want wat er eerst was is voorbij

Zingen Lied 302

(De cantorij vers 1 en 2; allen vers 3; cantorij vers 4; allen vers 5)

1. God zij geloofd om Kanaän,  
dat land vol druiven en vol graan,  
dat overvloeit van melk en honing,  
het geeft zijn oogst te rechter tijd,  
dat land is enkel vruchtbaarheid:  
gezegend land om in te wonen!

2. Hier druipt de regen van Gods woord,  
in alle beken stroomt het voort,  
het drenkt de luisterende velden:  
die zijn gehoorzaam aan zijn lied  
en al doorgronden zij het niet,  
zij zullen het de mensen melden.

3. Al het gezaaide spreekt Gods woord,  
het plant zich duizendvoudig voort,  
wie is zo doof dat hij niet luistert?  
Wie is zo traag dat hij niet weet  
hoe God een Heiland komen deed,  
een zaad waarvan het weiland fluistert?

4. En op de wei daar staat het lam  
dat werd gezocht door Abraham  
om God de Schepper te aanbidden:  
een lam, een zaad, een weerloos woord,  
dat wordt in Kanaän gehoord,  
daar is God vruchtbaar in ons midden.

5. Zo zingen wij op hoge toon  
van Kanaän en van uw Zoon:  
uw woord is melk, uw liefde honing.  
Over de aarde waait de wind:  
uw adem maakt ons welgezind  
om zingend in dit land te wonen.

Gebed van verootmoediging

De Cantorij zingt "Wachet auf J.S. Bach

"Wachet auf," ruft uns die Stimme  
Der Wächter sehr hoch auf der Zinne,  
"Wach auf du Stadt Jerusalem!  
Mitternacht heißt diese Stunde!"  
Sie rufen uns mit hellem Munde:  
"Wo seid ihr klugen Jungfrauen?  
Wohlauf, der Bräutigam kommt,  
Steht auf, die Lampen nehmt!  
Alleluja!  
Macht euch bereit  
Zu der Hochzeit  
Ihr müsset Ihm entgegen gehn!"

Genadeverkundiging

De cantorij zingt: Gloria sei dir gesungen  
Mit Menschen- und mit Engelzungen,  
Mit Harfen und mit Zimbeln schön.  
Von zwölf Perlen sind die Tore  
An deiner Stadt, wir stehn im Chore  
Der Engel hoch um deinen Thron.  
Kein Aug hat je gespürt,  
Kein Ohr hat mehr gehört  
Solche Freude.  
Des jauchzen wir und singen dir  
das Halleluja für und für.

- Het ontsteken van kaarsen voor de gemeenteleden die in het afgelopen kerkelijk jaar ontslapen zijn

De cantorij zingt: Lied 268: 3; slotkoraal Johannes Passion J.S.Bach

3. Als uw genade, Heer, 't gedooft,  
laat dan mijn ziel, in U verhoogd,  
voor eeuwig zijn geborgen.  
Het lichaam, in der aarde schoot  
geborgen zonder pijn en nood,  
verwacht de jongste morgen.  
Dat dan uw stem mij wekken moog',  
dat ik U zie met eigen oog,  
gezeten op uw glorietroon  
in heerlijkheid, o 's Vaders Zoon.  
Heer Jezus Christus, hoor me altijd verhoor me altijd,  
dat ik U prijs in eeuwigheid!

Ach Herr, lass dein lieb Engelein  
am letzten End die Seele mein  
in Abrahams Schoss tragen!  
Den Leib in seinem Schlafkämmerlein  
gar sanft ohn ein'ge Qual und Pein  
ruhn bis am jüngsten Tage!  
Als dann vom Tod erwecke mich,  
dass meine Augen sehen dich  
in aller Freud, o Gottes Sohn,  
mein Heiland und Genadenthron!  
Herr Jesu Christ, erhöre mich,  
ich will dich preisen ewiglich!

Gebed om de opening van het Woord

Schriftlezing Jesaja 65: 17 -25

17 Zie, ik schep een nieuwe hemel en een nieuwe aarde.  
Wat er vroeger was raakt in vergetelheid,  
het komt niemand ooit nog voor de geest.  
18 Er zal alleen maar blijdschap zijn  
en groot gejuich om wat ik schep.  
Ik herschep Jeruzalem in een jubelende stad  
en schenk haar bevolking vreugde.

19 Dan zal ik over Jeruzalem jubelen  
 en mij verblijden over mijn volk.  
 Geen geween of geweeklaag wordt daar nog gehoord.  
 20 Geen zuigeling zal daar meer zijn  
 die slechts enkele dagen leeft,  
 geen grijsaard die zijn jaren niet voltooit;  
 want een kind zal pas sterven als honderdjarige,  
 en wie geen honderd wordt, geldt als vervloekt.  
 21 Zij zullen huizen bouwen en er zelf in wonen,  
 wijngaarden planten en zelf van de opbrengst eten;  
 22 in wat zij bouwen zal geen ander wonen,  
 van wat zij planten zal geen ander eten.  
 Want de jaren van mijn volk  
 zullen zijn als de jaren van een boom;  
 mijn uitverkorenen zullen zelf genieten  
 van het werk van hun handen.  
 23 Zij zullen zich niet tevergeefs afmatten  
 en geen kinderen baren voor een verschrikkelijk lot.  
 Zij zullen, met heel hun nageslacht,  
 een volk zijn dat door de HEER is gezegend.  
 24 Ik zal hun antwoorden nog voor ze mij roepen,  
 ik zal hen verhoren terwijl ze nog spreken.  
 25 Wolf en lam zullen samen weiden,  
 een leeuw en een rund eten beide stro  
 en een slang zal zich voeden met stof.  
 Niemand doet kwaad, niemand sticht onheil  
 op heel mijn heilige berg – zegt de HEER.

Zingen            ELB 475  
 Wij zullen opstaan en met Hem meegaan,  
 straks als Jezus terugkomt.  
 Wij zullen opstaan en met Hem meegaan,  
 als Jezus komt.  
 Blijf niet treuren, zit niet bij de pakken neer.  
 Sikkeneuren helpt je toch niet meer.  
 't Zal gebeuren, dan komt de Heer, de Heer.  
 Wij zullen opstaan en met Hem meegaan,  
 straks als Jezus terugkomt.  
 Wij zullen opstaan en met Hem meegaan,  
 als Jezus komt

De kinderen komen naar voren voordat ze naar de nevendienst gaan.

Schriftlezing    Openbaring 21: 1-4  
 1 Ik zag een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Want de eerste  
 hemel en de eerste aarde zijn voorbij, en de zee is er niet meer.  
 2 Toen zag ik de heilige stad, het nieuwe Jeruzalem, uit de hemel  
 neerdalen, bij God vandaan. Ze was als een bruid die zich mooi  
 heeft gemaakt voor haar man en hem opwacht. 3 Ik hoorde een  
 luide stem vanaf de troon, die uitriep: 'Gods woonplaats is onder  
 de mensen, hij zal bij hen wonen. Zij zullen zijn volken zijn en God  
 zelf zal als hun God bij hen zijn. 4 Hij zal alle tranen uit hun ogen

wissen. Er zal geen dood meer zijn, geen rouw, geen jammerklacht, geen pijn, want wat er eerst was is voorbij.'

Zingen

Lied 109: 1 en 6

1. Hoor een heilig koor van stemmen,  
staande aan de glazen zee,  
halleluja, halleluja,  
God zij glorie, zingen zij.  
Menigten die geen kan tellen,  
als de sterren in hun glans,  
psalmen zingend, palmen dragend,  
in de hemel is een dans.  
6. God uit God, eerste-geboren,  
licht uit licht, o zonneshijn,  
in wiens lichaam uitverkoren  
heiligen slechts heilig zijn,  
schenk ons leven uit uw bronnen,  
door uw adem aangeraakt  
zingen wij tot Vader, Zoon en  
Heilige Geest die levend maakt.

Preek

Zingen

Lied 299: 1, 2, 3, 4, 8, 9 en 10

1. Voor alle heiligen in de heerlijkheid  
die U beleden in hun aardse strijd,  
zij uw naam lof, o Jezus, te allen tijd!  
Halleluja, halleluja!

2. Gij waart hun rots, hun burg en al hun macht;  
Gij, Heer, hun loods en licht in storm en nacht;  
Gij hebt uw pelgrims veilig thuis gebracht.  
Halleluja, halleluja!

3. Maak al uw strijders in dit aards gevecht  
moedig als hen wier pleit reeds werd beslecht  
tot aan de tijd die Gij hebt toegezegd.  
Halleluja, halleluja!

4. Hun is de prijs, de lauwerkrans, de kroon;  
toch zijn wij één: zij zingend voor de troon,  
wij in de wereld, wachtend op Gods Zoon.  
Halleluja, halleluja!

8. Maar een oneindig glorierijker dag  
staat nog te wachten, als op uw gezag  
heel 't heil der heiligen tot U naadren mag.  
Halleluja, halleluja!

9

Daar is de Koning als een jonge held!  
Hem komen allen tegemoet gesneld,  
van vreugde stralend, scharen ongeteld.

Halleluja, halleluja!

10

Van alle einders, van de verste kust  
zullen zij vinden vrede, feest en rust,  
U lovend, Vader, Zoon, Heilige Geest!  
Halleluja, halleluja!

Diakonale voorbede wordt gevraagd voor...

Dankgebed en voorbeden

Inzameling van de gaven

Kinderen komen terug uit de nevendienst

Zingen            Lied 300: 1, 5 en 6  
1. Eens, als de bazuinen klinken  
uit de hoogte, links en rechts,  
duizend stemmen ons omringen,  
ja en amen wordt gezegd,  
rest er niets meer dan te zingen, -  
Heer, dan is uw pleit beslecht.

5. Mensen, komt uw lot te boven,  
wacht na dit een ander uur,  
gij moet op het wonder hopen  
dat gij oplaait als een vuur,  
want de Geest zal ons bestoken,  
nieuw wordt alle creatuur.

6. Van die dag kan niemand weten,  
maar het woord drijft aan tot spoed,  
zouden wij niet haastig eten,  
gaandeweg Hem tegemoet,  
Jezus Christus, gisteren, heden,  
komt voor eens en komt voor goed!

Zegen

Orgelspel