

Thema: Profetie over Israel Deuteronomium 30: 1-10
Uitgesproken 22 april 2018 om 10.00 uur in de Ichthuskerk te Hasselt.
Op de zondag na de viering van het 70-jarig bestaan van de staat Israel.

Liederen uit Evangelische Liedbundel (ELB) en Nieuwe Liedboek (NLB).

Zingen Vóór de dienst ELB 194
1. Er is een stad van vriend en vreemde
Diep in het bloemendal
Er is een mens die roept om vrede
die mens roep overal

Refrein:
Jerusalaim, stad van God
Wees voor de mensen een veilig huis
Jerusalaim, stad van vrede
Breng ons weer thuis

2. Er is een huis om in te wonen
Voorbij het dodendal
Er is een vader met zijn zonen
Zij roepen overal
Refrein

3. Er is een tafel om te eten
voorbij het niemandsland
Er is een volk dat wordt vergeten
Dat volk roept overal
Refrein

4. Er is een wereld zonder grenzen
zo groot als het heelal
Er is een hemel voor de mensen
dat hoor je overal
Refrein

Welkom en mededelingen

Intochtslied Psalm 78: 2
2 Laat ons wat onze vaders vertelden
doorgeven en aan onze kinderen melden.
't Getuigenis aan Israël geschonken,
het heil dat van de hemel heeft geklonken,
het is een licht dat ons ten leven leidt, -
ons en alwie door ons wordt ingewijd.

Stil gebed

Bemoediging en Groet

Klein gloria

Inleiding

Gebed van verootmoediging (Psalm 80: 1 en 2)

Woorden van leven (Jesaja 59:15-21)

De HEER zag het, en het was slecht in zijn ogen
dat er geen recht meer was.
Hij zag dat er niemand was,
hij was geschokt dat niet één mens zijn zijde koos.
Op eigen kracht bracht hij redding
en zijn gerechtigheid spoorde hem aan.
Hij gordde het harnas van de gerechtigheid aan en zette de helm
van de redding op zijn hoofd. Hij deed het kleed van de vergelding
aan en hulde zich in de mantel van de strijdlust.
Hij zal ieder naar zijn daden vergelden: woede voor zijn vijanden,
wraak voor zijn tegenstanders; ook op de eilanden wreekt hij zich.
In het westen zal men de naam van de HEER vrezen en in het
oosten zijn majesteit. Want hij zal komen met de kracht van een
rivier in een smalle bedding, voortgestuwd door de adem van de
HEER.
Hij zal als bevrijder naar Sion komen, naar allen uit Jakobs
nageslacht die met de misdaad breken – spreekt de HEER.
Dit verbond sluit ik met hen – zegt de HEER: mijn geest, die op jou
rust, en de woorden die ik je in de mond heb gelegd, zullen uit jouw
mond niet wijken, noch uit de mond van je kinderen, noch uit de
mond van je kindskinderen, van nu tot in eeuwigheid – zegt de
HEER.

Zingen

Psalm 68: 1
1 God richt zich op, de vijand vlucht;
zijn haters voor zijn aangezicht,
als rook zijn zij verdreven.
Zij zijn als was in deze vlam,
zijn woede heeft hen waar Hij kwam,
ten dode opgeschreven.
Maar de getrouwen zijn verblijd,
zij staan voor Hem in vrolijkheid,
zij zijn verrukt van vreugde.
Zingt God en speelt zijn naam ten prijs,
zingt Hem op een verhoogde wijs
om wat uw hart verheugde.

Gebed om de verlichting met de Heilige Geest

Kinderen gaan naar de nevendienst en zingen

1. Wij gaan voor even uit elkaar
en delen nu het licht
Dat licht vertelt ons iets van God
Op hem zijn wij gericht

2. Wij geven Gods verhalen door
En wie zich openstelt
Ervaaft misschien een beetje licht

Door wat er wordt verteld

3. Straks zoeken wij elkaar weer op
En elk heeft zijn verhaal
Het licht verbindt ons met elkaar
Het is voor allemaal

Schriftlezingen: Matthéüs 23: 35-39

35. Al het onschuldige bloed dat op aarde is vergoten zal jullie worden aangerekend, vanaf het bloed van Abel, de rechtvaardige, tot het bloed van Zecharja, de zoon van Berechja, die jullie vermoord hebben tussen het heiligdom en het brandofferaltaar . 36. Ik verzeker jullie: op deze generatie zal dit alles neerkomen. 37. Jeruzalem, Jeruzalem, dat de profeten doodt en stenigt wie naar haar toe zijn gestuurd! Hoe vaak heb ik je kinderen niet bijeen willen brengen zoals een hen haar kuikens verzamelt onder haar vleugels, maar jullie hebben het niet gewild. 38. Jullie stad wordt eenzaam aan haar lot overgelaten. 39. Ik verzeker jullie: vanaf nu zullen jullie mij niet meer zien, tot de tijd dat je zult zeggen: "Gezegend hij die komt in de naam van de Heer!"

Schriftlezing: Deuteronomium 30: 1-10

1. Wanneer alles werkelijkheid is geworden wat ik u beschreven heb, zegeningen en vervloekingen, en wanneer u ten slotte, door de HEER, uw God, uiteengejaagd en verstrooid onder alle volken, daar lering uit getrokken hebt 2. en samen met uw kinderen naar de HEER, uw God, terugkeert en hem weer met hart en ziel gaat gehoorzamen – daartoe heb ik u vandaag aangespoord –, 3. dan zal de HEER, uw God, in uw lot een keer brengen: hij zal zich over u ontfermen en u, na u eerst verstrooid te hebben, weer uit al die landen bijeenbrengen. 4. Zelfs al zijn sommigen verbannen naar het eind van de wereld, de HEER, uw God, zal u terughalen en weer bij elkaar brengen. 5. Hij zal u terugbrengen naar het land dat uw voorouders ooit bezaten en het u weer in bezit geven. Hij zal u meer nog dan uw voorouders zegenen en in aantal doen toenemen. 6. De HEER, uw God, zal uw hart besnijden en ook dat van uw nakomelingen, zodat u hem weer met hart en ziel zult liefhebben en in leven zult blijven. 7. De vervloekingen zal hij bestemmen voor uw vijanden en voor iedereen die op uw ondergang uit was. 8. En u zult de HEER weer gehoorzaam zijn en al zijn geboden, zoals ik ze u vandaag heb voorgehouden, in acht nemen. 9. De HEER, uw God, zal u voorspoed geven in alles wat u onderneemt, u kinderrijk maken en uw vee en uw land vruchtbaar maken. Hij zal er weer vreugde in vinden om u te zegenen, zoals voorheen bij uw voorouders. 10. Want u toont de HEER, uw God, dan uw gehoorzaamheid door de geboden en bepalingen in dit wetboek in acht te nemen, en u wilt hem weer met hart en ziel toebehoren.

Zingen Lied 316: 1
1 Het woord dat u ten leven riep
is niet te hoog, is niet te diep
voor mensen die 't zo traag beamen.
Het is een teken in uw hand,
een licht dat in uw ogen brandt.
Het roept u dag aan dag bij name.

Prediking

- Zingen Lied 770
- 1 De Here, de heerser der aarde,
zegt: Israël, Israël,
eens zal u de wereld aanvaarden
en weten, waarom Ik u spaarde.
Dan komt, zonder stokken of zwaarden,
men tot u: 'Het ga u wel!'
- 2 Eens zullen de mensen het weten
en roepen van stad tot stad:
'De God op de Sion gezeten
is de Enige! Laat ons vergeten
de haat onzer twisten en veten
en gaan wij naar Hem op pad!'
- 3 God zegt: In het laatste der dagen,
dan zullen, o Israël,
de volken u vinden en vragen:
'vergeef wie u hebben geslagen!
en Ik zal hen met zich doen dragen
mijn zegen, - het ga hun wel.
- 4 Eens zullen zij één uit de joden
aangrijpen, die in hun waan
zich aan u vergrepen, u doodden,
en zeggen: 'Ach, zie onze noden;
met u is de God aller goden,
o mens, laat ons met u gaan!'
- 5 Eens zullen de volken u eren,
o volk dat Ik heb gesticht;
eens zullen die 't aardrijk regeren
tot Mij en elkaar zich bekeren, -
dan wordt in mijn stad, spreekt de Here,
't verzoeningsmaal aangericht.

Kinderen komen terug uit nevendienst

Dankgebed en voorbeden

Inzameling van de gaven

- Zingen Lied 766
- 1 Ik zag een nieuwe hemel zich verheffen,
een nieuwe aard' ontstond
om het geheim des levens te beseffen,
niet meer in zee gegrond.
Ik zag een stad verblindend naderkomen,
een middelpunt van feest,
Jeruzalem, zoals het in Gods dromen
vanouds moet zijn geweest.
- 2 Jeruzalem is als een bruid getreden

voor God in wit en goud
en in haar heldre ogen staat een vrede
door niemand ooit aanschouwd.
Een stem roept in het rond: nu gaat beginnen,
de koninklijke tijd,
de koning zal de koningin beminnen
die Hem is toegewijd.

3 De Koning die zijn troon heeft in den hoge,
houdt bij de mensen hof
en alle tranen zal Hij van hun ogen
afwissen tot zijn lof.
Er zal geen rouw, er zal geen dood meer wezen,
nergens verdriet meer zijn,
de eerste dingen werden uitgewezen,
voorbij ging alle pijn.

Zegen

Gezongen 'Amen'