
l a n g s t e
reis

ja a r g a n g #07



GA MET ONS MEE NAAR CHARTRES

DE LANGSTE REIS

Dag Hammarskjöld (1905-1961), indertijd secretaris-generaal van de Verenigde Naties, noteert in 1950 in zijn dagboek: 'De langste reis is de reis naar binnen'. En heel zijn dagboek doet verslag van die langste reis, de tocht naar het leren kennen van eigen hart.

Die tocht is langer dan de duizenden kilometers die hij over de hele wereld maakte in zijn ambt. Op deze reis naar binnen zoekt Hammarskjöld telkens weer 'de stilte' en de - om het maar zo te noemen - 'metafysische dimensie'. Zo schrijft hij tijdens ingewikkelde onderhandelingen in het Midden-Oosten op 22 april 1956 in zijn dagboek:

'Begrijpen - door stilte; handelen - uit stilte; winnen - in stilte'. En: '... met de liefde van God de mensen en het leven liefhebben - ter wille van de oneindige mogelijkheden.' Dat leiders als Tsjoe-en-Lai, Nasser en Ben-Goerion op een gegeven moment hun vertrouwen gaven aan Dag Hammarskjöld, heeft te maken met deze houding.

Je kunt hem een mysticus noemen. Mystici zoeken het contact met de ander op een ander niveau, een zielsniveau - en vaak al

lang voordat het werkelijke gesprek plaatsvindt. De mysticus kent daarbij in dat contact alleen maar respect en liefde; hij of zij creëert geen vijandbeeld. In die houding kreeg Dag Hammarskjöld dingen gedaan waar de wereld versteld van stond.



In 2016 waren wij twee dagen in de kathedraal van Chartres. Dat was een bijzondere ervaring voor hoofd en hart. Eenmaal weer thuisgekomen bedachten we dat we onze kennis en ervaring ook met anderen zouden moeten delen. Inmiddels doen we dat nu al weer een aantal jaren met kleine reisgezelschappen. De reacties van de deelnemers zijn zonder uitzondering positief. Religieus of juist niet, theoloog of 'leek', historicus of kunstenaar, we horen hen allemaal hetzelfde reageren, stil van verwondering.
Bart en Jan Willem



Ondergetekenden, Bart Gijsbertsen en Jan Willem Kirpestein, zijn al een tijdje onderweg op hun persoonlijke 'langste reis'. En ergens onderweg hebben wij elkaar ontmoet en is het tussen ons gaan vonken. Op 3 april 1988 zat Jan Willem onder Bart's gehoor in het dorpje Neerijnen en het is hem bijgebleven als een merkwaardig en inspirerend moment. De volgende 'ontmoeting' tussen beiden vond pas plaats op 30 juni 1996 te Kampen. Nu zat Bart onder Jan Willem's gehoor en hij deed dat met zulke gekrulde tenen dat dat tot op de kansel merkbaar was; reden voor Jan Willem direct contact op te nemen. De rest is geschiedenis.

De nieuwsgierigheid van Jan Willem en de ontvankelijkheid van Bart leidden in 1996 tot een aantal intense ontmoetingen. In een echte ont-moeting pluk je de vrucht van de rijkdom in de verschillen. Dat hebben

“

In een echte ontmoeting pluk je de vrucht van de rijkdom in de verschillen.



we zeker ervaren. Zo verschillend als we zijn hebben we elkaar verrast en verrijkt met onze inzichten, en het bracht ons verder op onze eigen 'langste reis'. En als een paar apart hebben we heel wat 'gekke dingen' ondernomen in de maatschappij. Meestal is het trouwens Jan Willem die de 'gekke dingen' voorstelt. En zo kwam hij - misschien een beetje moe van de zoveelste 'bezinningstrail' in Zuid-Afrika - in de zomer van 2016 met het voorstel dat hij wel eens wilde zien hoe Bart zou reageren op de kathedraal van Chartres. En dat in de wetenschap dat Bart weinig op heeft met kathedralen, behalve als ze 'stil en naakt' zijn; hij gruwet van de over het algemeen triomfantelijke christelijke aankleding waarin niet-gelovenden worden veroordeeld en Joden geschoffeerd.



“

**Keltisch, Joods en christelijk
gedachtegoed lijkt elkaar
hier aan te vullen**

MYSTIEK GOTISCH KUNSTWERK

DE KATHEDRAAL VAN CHARTRES

En zo waren we dus in Chartres. En alles was daar anders. Hier werd niets en niemand uitgesloten. Integendeel; Keltisch, Joods en christelijk gedachtegoed lijkt elkaar hier aan te vullen of zelfs te omhelzen. In de schitterende gebrandschilderde ramen en de talloze sculpturen treft je de harmonie tussen taal en kosmos; Griekse filosofen verwelkomen je samen met Joodse koningen; evangelisten zitten op schouders van profeten; kunst en kennis trekken samen op; alles is met alles verbonden.

Het is - voor zover wij weten - de enige gotische kathedraal waarin nooit iemand werd begraven. In de 175 (!) gebrandschilderde ramen (met een veelvoud aan afbeeldingen) en onder de honderden sculpturen vind je - op een zeldzame uitzondering na - geen lijdende en gekruisigde Christus. De kathedraal is toegewijd aan het leven. Vrouwelijk en mannelijk zijn in balans. De kathedraal staat niet georiënteerd op de zon, maar - precies zoals Stonehenge - georiënteerd op de maan.



Genoeg hierover, want het is een 'mer à boire'. Maar dit om je nieuwsgierig te maken, zeker ook naar de bedoelingen van 'de school' die dit bijzondere kunstwerk bouwde.

Maar evident is: iedereen is hier welkom op zijn eigen 'langste reis'. In de vloer van de kathedraal treft je bij binnenkomst het labirynth dat je uitnodigt om jouw persoonlijke reis hier verder gestalte en inhoud te geven.

WAARVOOR NODIGEN WE JE UIT?

Beleef samen met ons de kathedraal van Chartres. Er zal alle ruimte zijn voor je eigen reis, letterlijk en figuurlijk. Maar wij zijn beschikbaar om uitleg te geven, te inspireren, en te delen wat we zelf op onze langste reis hebben geleerd.

WAT BIEDEN WE CONCREET?

- We nodigen je van tevoren uit voor een introductie-avond. Dan zullen we vertellen over de geestelijke achtergrond van de 'school van

Chartres', waarbij we teruggaan naar de bijzondere gebeurtenissen rond het jaar 1000. En je ontvangt een prachtig boek dat je wegwijst in de kathedraal.

- Wij regelen drie overnachtingen voor je in een hotel in Chartres op basis van logies en ontbijt.
- Het programma in Chartres begint om 18.00 uur op de dag van aankomst (donderdag), en sluit op de derde dag, na de lunch (zondag ca. 12.30 uur).
- Bij aankomst maken we nader kennis met de kathedraal (en elkaar). En in de loop van het programma verdiepen we ons steeds verder in de vele thema's die de kathedraal aanreikt.
- Uiteraard zullen we stilstaan bij de scenery in de koorgang van de kathedraal en de adembenemende sculpturen in het noord-portaal.

- Daarnaast zal er genoeg ruimte zijn voor persoonlijke meditatie en het lopen van het labyrint, de kathedraal op je eigen manier te verkennen (er worden rondleidingen gegeven in verschillende talen), of - ook niet verkeerd in Frankrijk - je strijkt lekker neer op één van de vele terrassen rond de kathedraal.
- Je regelt zelf je reis en kiest dus in principe vóór en na het programma je eigen weg. Tijdens de introductie-avond komen meestal al wel afspraken tot stand over gezamenlijke reis-opties.

INFORMATIE EN AANMELDING

De eerstvolgende reis waarop kan worden ingetekend staat gepland voor **29 juni t/m 2 juli 2023**. We beginnen het programma in de kathedraal van Chartres op donderdag om 18.00 uur en eindigen dat tot op zondag om ca. 12.30 uur.

Meld je op tijd aan! Stuur een bericht naar b.gijsbertsen@planet.nl of

janwillemkirpestein@gmail.com met naam, adres en contactgegevens. Als zich minimaal acht deelnemers hebben aangemeld kan deze reis doorgang vinden. Stel ons gerust je vragen over de reis.

De kosten voor de geplande reis in 2023 zijn € 500,- per deelnemer (voor wie één kamer delen € 425,- p.p.). Dat is inclusief drie overnachtingen en ontbijt. Wil je graag mee maar op een andere datum, laat het ons weten.

De reis naar deze kathedraal leent zich ook goed voor een groep die verdieping en bezinning zoekt. Vraag ons naar de mogelijkheden.

Wie wil er mee op de langste reis?
We horen het graag en maken dan onze uitnodiging concreet.

Hartelijke groet,
Jan Willem Kirpestein en Bart
Gijsbertsen

